

De stenen stolp

Jaren achtereen
brachten Huizumer boeren
geld bijeen
voor hun te bouwen godshuis,
hooggelegen, binnengaats,
oostwaarts
van de middeleeuwse Middellzee.

Het leek op bedelen,
't was crowdfunding
avant la lettre,
bij boeren en edelen,
voor een doel niets minder
dan hun raison d'être

Zo vergaarde
agrarische negotie
op vruchtbare aarde
een lang verbeide plaats
van emotionele devotie.

Naast de kerk,
te midden van lommer, wingerd
en menige zerk
hield dag en nacht
als symbolische wijsvinger
de toren de wacht

Negen eeuwen lang
is hier gepreekt,
zegen afgesmeekt,
met welgevulde longen
uit volle borst
vesper, psalm, gezang
gezongen.

Deze tempel van de hoop
met unieke schotels in haar gewelf,
bleef al die lange jaren
ongenaakbaar zich zelf
bij doop van pas gebaarden
en uitvaart van opgebwaarden

Hier is aan emotie
talloos veel gedeeld,
van lief tot onpeilbaar leed.
Maar van lieverlede
Verschraalde de devotie
Trad gestolde stilte in.
Leek alles van waarde weerloos.

Na sprakeloze, verweerde jaren
Is een tempel herboren.
Hoor je weer koren
Wordt hier weer gerouwd, getrouwd,
Wordt hier gemusiceerd,
de muze geëerd.

Rustieke plaats, vol symboliek
Mozaïek van Romaans tot Gotiek,
Broed- en vrijplaats
voor gedichten en gedachten,
vergezichten, voordrachten,
lievelingsmuziek.

Onder deze stenen stolp
wil ik schuilen.

Peter de Haan
Maart 2016